

Bij den aanvang van den oorlofstijd of vacantie.

Juicht! het Feestuur heeft geslagen;
Staken wij ons daaglijksch werk.
Welkom, lustige Oorlofsdagen!
Blijde rust maakt kloek en sterk.
Welkom zijt gij. Komt nu zorg verbannen.
Welkom zijt gij, Oorlofstijd!
Welkom zijt gij. Nu den boog ontspannen

Choor.

Welkom zijt gij, Oorlofstijd!
Welkom zijt gij. Nu den boog ontspannen.

Rust, gewone bezigheden!
Thans is onze speeltijd dáár.
Dat wij vrolijk huiswaards treden;
Vreugde nieuwen werklust baar'.
Rust en vreugde moet van pas genoten.
Welkom zijt gij, Oorlofstijd!
Gij kunt zelf dus kracht en vlijt vergrooten.

Choor.

Welkom zijt gij, Oorlofstijd!
Gij kunt zelf dus kracht en vlijt vergrooten.

Dat wij ons nu niet vervelen,
Dom en vadzig neêrgeleid.
Neen! betoonen we in ons spelen
Zelfs vernuft en werkzaamheid
Dat we ons vrolijk, maar niet woest gedragen;
Welkom zijt gij, Oorlofstijd!
Niemand moog' zich ooit van u beklagen.

Choor.

Welkom zijt gij, Oorlofstijd!
Niemand moog' zich ooit van u beklagen.

uit: GEZANGEN VOOR KINDEREN EN JONGE LIEDEN

[GezKijL1804](#) (1804)

In het voorbericht wordt vermeld dat voor de melodieën en hier en daar ook voor de teksten gebruik is gemaakt van Hoppenstedts 'Lieder für Volksschulen' uitgave Te HAARLEM, BIJ A. LOOSJES, Pz. MDCCCLV